

Lieve mensen

Karma en reïncarnatie zijn met elkaar verbonden via de wet van oorzaak en gevolg.

De wet van oorzaak en gevolg zorgt er voor dat wij mensen vaker incarneren.

Elke incarnatie biedt ons de kans geestelijk verder te groeien.

Of we geestelijk groeien hangt van ons bewustzijn af.

De drang die onze ziel daarbij uitoefent is van invloed of we het pad van geestelijke groei opgaan.

Je zou kunnen zeggen dat onze ziel wil dat we zo snel mogelijk thuis komen; het einddoel bereiken.

Daarvoor is het nodig dat we onze intuïtie volgen.

De materiële aspecten van het leven houden ons daar dikwijls van af.

Elke incarnatie is een bewuste keuze van de ziel.

Het is je ziel die je begeleidt in elke incarnatie.

De ziel doet dit via je intuïtie.

Het is daarom belangrijk om naar je intuïtie te luisteren.

Dit luisteren gaat goed als je niet gehaast door het leven gaat.

Geef je zelf die kans want daarmee sluit je aan bij het doel van het leven.

Het doel is evolueren.

Door het sturen van de ziel wordt de mens zich steeds meer bewust van zijn geestelijke mogelijkheden.

Geleidelijk wordt de mens zich bewust van zijn goddelijkheid.

Dit is waar Jezus over sprak toen hij zei: *Ga naar uw binnenkamer en ontmoet daar de Vader. De Vader en ik zijn Een.*

In die binnenkamer speelt zich het proces van evolutie af, afgewisseld met de ervaringen in de buitenwereld, in het dagelijkse leven.

Die afwisseling is essentieel, anders vindt er geen groei plaats.

Is de groei voltooid dan is incarneren niet meer nodig, dan is de Eenheid bereikt.

Theo Mensink.